

vi sende hende et af de
samme som du fik
du ~~imidlertid~~ helde alle
mine Tøskende og min
gamle Mor fra os men
breste er du Helset fra
dine Tøskende og fra Lar
og Din Mor

Karen Johanne

Tastad den 7^{de} November 1898

Kjære Gustav
dit kjære brev modtog vi for
et par dage siden, hvoraf vi
ser at du lever Vel, og det
samme kan ogsaa jeg fortælle dig
jeg har nu været rigtig bra i lang
tid saa jeg er oppe hver dag
og reiser til Byen naar der
er godt veir, idag var det
tanken at jeg og Johan vilde
reist til Kraagen men saa blev
her Bligt Regn at vi vilde
helst være Hjemme, Borte paa
Kraagen er flyttet til Hans naa
gaarden, og saa har hun bedt
far at kjøbe et Hus til
hende og nu havde han seet
paa et nede paa Holmen som
Belest har kjøbt til nedreving

Lars er helst ude paa arbejde
Høst. nu har han været hos
Fredrik Nøtved en stund og hos
Emanuel Høll, Gustav har solgt
herrede til Ananias Legvad, og
nu Marken kjøbte han sig
en faale som han vil alle op
han har nu begyndt at dyrke
i Vøden. Marie hien er paa
Tomsepagen hien har været der
nu i 4 Uger, for den Pigen Hendrik
harde blev syg og flyttede saa
niste de ingen anden at faa
i en fart men nu tror
jeg at hien kommer i Morgen
og Louise er fremdeles hos Bertel
Du siger i det Brev at vi skulde
skrive og sige hvorledes du skulde
helst sende hjem Penge, men
det er ikke saa godt for os
at sige hvilken maade den

beste er. Vi fik di greit
nok sist du sendte
ingen bedre maade. har vi ikke greit
paa. Jeg ser ogsaa af dit Brev
at du har faaet saadan en
Hjemsyngsel og det er svært ont
at høre du maa ables ikke Gære
Gustav legge det paa dig at jeg er
syg for det kan blive til
skade for dig selv, og helst nu
da ger er saa bra og naar jeg
er forsigtig da kan jeg vere god
lunge, men vi vilde saa gjerne
at du skulde Fotografere dig
og sende os et saa nu fik
se om du havde forandret
dig siden du kom derbort
og bed Bertemor om ikke
hun kan gjøre det samme
og sende os et du kan tro
at det skulde ver gjelt at se
hende igen og saa skal